

# TIDEN ER KOMMET!



## Billetter er købt!

En opdatering, som mange, inklusive mig selv, har ventet spændt på: tiden er kommet. Tiden til at afslutte denne visumrejse og begynde rejsen for at opfylde Guds kald hos COS YWAM. Det har været mere end et år fyldt med mange søvnløse nætter, sene aftener med at sende e-mails til min advokat og medarbejdere samt udfylde papirer. Jeg vil ikke lyve, det har været hårdt, udfordrende og udmattende. Jeg har haft utallige øjeblikke af tvivl og spurgt: "Er det virkelig dig, Gud?" Men nu kan jeg endelig dele en opdatering, der ikke kun handler om processen eller hvad jeg har lavet herhjemme, men om den fremtid, der venter! Jeg ved, at jeg ikke skrev et nyhedsbrev sidste måned, men jeg følte, at jeg ikke havde noget at dele. Det er ikke tilfældet denne gang! En ven fra basen i Sunny Coast delte et ord, som han følte, at Herren gav ham til mig: konsekvent. Det ramte mig dybt og mindede mig om at holde ud, fortsætte med at rette blikket mod Gud og holde fokus på Ham. Dette ord har opmuntret mig til at fortsætte med at gøre Hans arbejde her i Danmark, mens jeg forbereder mig på at tage til Colorado Springs.

## Så fik du også sikret dit visum?

Næsten...! Ansøgningen er blevet accepteret, og DS-160 er blevet godkendt. Det eneste, der mangler, er den endelige godkendelse af mine papirer og udstedelsen af mit amerikanske visum. Dette burde tage mindre end to uger, så jeg følte mig tryk ved at købe mine billetter. Når jeg sender mit næste nyhedsbrev, skulle alle papirerne være på plads, og det vil være mit sidste nyhedsbrev fra Danmark. Jeg er meget taknemmelig for at have fejret jul med min familie og min nye niece, som er helt utrolig bedårende, samt nytår med de fleste af mine bedste venner. Det bliver svært at sige farvel til alle, jeg kender, men den kærlighed, jeg har til dem, vil forblive.

## NOVEMBER



## Spontant tur

Så sent som i sidste uge blev jeg spurgt, om jeg ville med på en tur til Mainz i Tyskland sammen med en gruppe unge leder og folk fra forskellige kirker for at besøge Equippers Church og lære af deres blomstrende arbejde. Selvfølgelig sagde jeg ja. Men denne tur viste sig at være meget mere, end jeg havde forventet. Det viste sig, at nogle af mine nærmeste barndomsvenner, efterskole venner og endda min kusine skulle med. Jeg vidste det ikke før tidligt om morgenen og overraskede dem! Det var lige den weekend, jeg havde brug for – at tale og sige farvel til gamle venner, bede for hinanden og styrke hinanden. For ikke at nævne alle de nye venner, jeg fik.

Det varmede mit hjerte at se så mange unge mennesker, der er sultne efter Gud og Hans ord. Jeg fik muligheden for at blive begejstret for Bibelen sammen med dem og dele noget af den viden, jeg har fået gennem min SBS. Det var en uventet tur, som Gud sørgede for, og jeg tog imod den med åbne arme.

## Forandringer til nyhedsbrev

I mine fremtidige nyhedsbreve planlægger jeg at fokusere mere på, hvad Gud gør i mit liv og i andres liv, da det var hele pointen med at starte disse opdateringer. Jeg vil gerne takke jer alle for at være med mig på denne rejse gennem jeres bønner og økonomiske støtte. Tak, fordi I investerer i mig og i Guds rige. Han er en så god Far, den største trøster og støtte. Al ære til Ham, Amen.