

# Nyhedsbrev

## Juli

---



### ENGELSK BRYLLUP

---

Jeg havde æren af at rejse til England for at fejre en af mine nærmeste venner og se ham gifte sig med sit livs kærlighed. Det var et smukt engelsk bryllup, og jeg nød det fuldt ud. Dagen efter tog vi på sightseeing og fik oplevet lidt af landskabet.

### SUMMERCAMP MARIAGER

---

Straks efter tog jeg til sommerlejr i et par dage for at se nogle gamle venner og finalen i EM. Det var fantastisk at genoprette forbindelsen med folk og se nogle søde babyer fra forskellige nære venner.



# Nyhedsbrev

## Juli

---

### Sommercamp Fjellerup

---

Ugen efter havde jeg privilegiet at være teen-leder på en anden lejr. En morgen underviste jeg teenagere om Bibelen og om, hvorfor det er så vigtigt at blive i Ordet og bevare et forhold til Gud. Jeg nød at tilbringe tid med dem og fik også lidt begejstring for COS, som er om kun to måneder! Vores lovsangsteam bestod af nogle af mine venner fra Australien, som var på YWAM-basen, hvor jeg tog min SBS. Det var så skønt at tilbringe tid med et par af dem, jeg kender derfra, og høre, hvordan det går med alle.



### Arbejde og klargørelse til at være stab

---

Personligt er jeg klar til at lægge stilladset bag mig, da min passion er at undervise i Ordet og udruste unge voksne til missioner og verden. Det har været sjovt, men det er også meget hårdt arbejde. Jeg kan nu også sige, at jeg næsten er nået op på den nødvendige månedlige støtte. Så hvis du er interesseret i at hjælpe mig med at nå dette mål, kontakt mig gerne, og husk, at intet beløb er for lille!



[Markus.a.christiansen@gmail.com](mailto:Markus.a.christiansen@gmail.com)

Tfl. nummer: +45 61409517

[MARKUSINMISSION.COM](http://MARKUSINMISSION.COM)