

Sidste weekend startede jeg fredagen med at se et par venner, jeg er vokset op med, og vi spiste middag sammen og nød noget kvalitetstid, før vi tog til en polterabend næste dag. En tæt ven af mig skal giftes i England, og vi holdt polterabend i Danmark, før vi flyver til brylluppet om to uger. Jeg er spændt, da det bliver min første gang i England uden at have en mellemlanding.

Søndag tilbragte jeg tid med fantastiske mennesker, som jeg holder meget af, og vi havde det sjovt! De fleste af dem får nu kærester, og det er en vidunderlig følelse, når de passer godt ind i gruppen. Vi samledes på årets længste dag for at fejre Sankt Hans.



Fundraising er en langsom, men støt fremgang. Jeg er halvvejs, hvilket betyder, at jeg nu mangler 3500 kr i månedlig støtte for at kunne ansøge om mit visum.

Jeg er begyndt at blive lidt bekymret, men i løbet af den sidste måned har Gud virkelig understreget, at jeg skal stole på Ham gennem processen, og at det er Ham, der vil sørge for det! Udtrykket "Stol på Gud" er, hvad jeg har hørt. Jeg vil stadig gøre min del for at række ud og bede om støtte, men stole på, at Han klarer resten!





Siden sidste gang jeg færdiggjorde min hjemmeside, vil jeg primært opdatere den, når jeg flytter til Colorado Springs. Nyhedsbrevene vil stadig blive sendt ud via e-mail, men du vil også kunne se tidligere nyhedsbreve på hjemmesiden. Jeg har skrevet en blog, der går i detaljer om, hvorfor jeg tog på SBS, og for at vise, at der vil komme flere sådanne indlæg og vlogs i fremtiden. Jeg har brugt meget tid på at få dette til at fungere, og forhåbentlig vil det være lige så spændende for dig, som det var for mig at skabe det.

Min yngste søster fik et diplom fra sin skole, og vi tog hen for at se hende modtage det. Det var en ære at se, hvordan min søster vokser op. Hun er nu 18 år, har sit kørekort, og vil blive færdig næste år. Hvor tiden flyver! Jeg er så taknemmelig for at være her og være en del af det, før jeg tager ud på missioner.

Min anden søster er blevet optaget på Bethel Bible College og skal afsted omkring samme tid som mig. Jeg er så spændt på at følge med og se, hvad Gud har i vente for hende der!

