

NYHEDSBREV

FORANDRING FOR DET BEDRE

MARTS 18, 2024

TO NYHEDSBREV

Til de nye mennesker, der er kommet med, velkommen! Jeg er spændt på alle, der vil fortsætte denne rejse med mig gennem disse e-mails. Dette er første gang, jeg laver to forskellige nyhedsbreve, et på dansk og et på engelsk. Der vil ikke være nogen forskel udover sproget, så føl ikke, at du går glip af noget.



25 ÅRS FØDSELSDAG

Denne måned fyldte jeg 25 år. Og som en dansk tradition, hvis du ikke er gift inden du fylder 25, får du en stor mængde kanel kastet efter dig. Dog, da jeg arbejder inden for stilladsbranchen, følte mine kolleger sig forpligtede til at være dem, der kastede det, og lad os bare sige, at de ikke holdt sig tilbage, med en solid 2.5 kilo kanel og en løvblæser til at blæse det hele rundt. Bare rolig, brusebadet var tæt på!

FAMILIE AFETNSMAD

Min lillesøster har fødselsdag bare to dage efter min, så vi plejer at fejre det sammen. Hun fyldte 18 år! Hun er den yngste, og nu er vi alle voksne i familien. Vi fejrede med god omgang sushi, og det var en fantastisk tid. Derefter kom flere familiemedlemmer på besøg i weekenden for at fortsætte fejringen, og det føltes virkelig godt at blive fejret derhjemme efter at have tilbragt min fødselsdag væk fra familien i 2 år.



Bønneemner:

At blive fuldt finansieret for at være stab ved YWAM i Colorado Springs.

Fuldt udstyret til at tjene Herren.

Fred med at forlade Danmark for nu.

NYHEDSBREV

FORANDRING FOR DET BEDRE

MARTS 18, 2024

HVAD NYT?

Denne måned havde jeg æren af at prædike for de unge i min kirke. Dette er noget, jeg ved, Gud har lagt på mit hjerte at gøre, og jeg har tålmodigt ventet på muligheden for at gøre det. Endelig kom tiden, og jeg var meget spændt og nervøs. Jeg havde privilegiet at tale om "hvorfør vi har brug for at læse i vores bibel". Det var en god aften, og bare en uge senere blev jeg inviteret til at tale i en anden kirke, hvilket var sjovt, da de ikke vidste, at jeg lige havde talt for første gang i min kirke en uge tidligere. Derefter, bare et par dage efter det, bad en af mine nære venner mig om at tale i hans kirke i en anden by. Gud gjorde utrolige ting gennem mig, og jeg er så taknemmelig.



Dette er det eneste billede af mig, der prædiker. Der vil være flere, men for nu er jeg ked af det.



MIN RELATION MED GUD

Efter at vende tilbage fra YWAM og forsøge at balancere arbejde, liv og tid med Gud efter at have været på en bibelskole, troede jeg, at jeg ville være blevet meget bedre til det. Jeg er nødt til at afsætte tid for at bruge den i Bibelen eller med Gud. På en bibelskole er den tid sat af som en del af skemaet. Så det har taget mig lidt tid at komme tilbage i den rytme. Men det er netop det, disciplin handler om! At ofre "sin tid" for at lære Ham bedre at kende og lytte til, hvad Han har i vente for dig. Siden da er jeg kommet tættere på vores Konge og føler mig mere levende!

KOLLEKTION

Lige nu læser jeg "God Has a name", og det har givet mig en større æresfrygt for Herren end nogensinde før, idet jeg ved, at Han også har kontrol over økonomien. Jeg har i øjeblikket 1000 kr. i månedlig støtte, så jeg mangler kun 6000 kr. mere for at få mit visum. Tak til alle, der har givet og støttet. Det gør ikke kun til mig som stab, men det går også til investeringen i at nå unge mennesker og sende dem ud til nationerne! Hvis du har lyst til at hjælpe økonomisk, så send mig en besked. Gud velsigne jer - Markus

